



Stichting Derde Hands

Kleinschalige materiële hulp aan projecten in ontwikkelingslanden

Postadres: Olieslagershorst 412
7328 NS Apeldoorn
Telefoon 06 14058 780
Website www.derdehands.com
E-mail mail@derdehands.com
Werkadres Condorweg 5
7332 AC Apeldoorn

Nieuwsbrief Lente 2025

Apeldoorn, maart 2025

Beste Lezer

Hiermee wil Derde Hands u op de hoogte stellen van het reilen en zeilen bij onze stichting. Allereerst vanuit ons bestuur. Na het overlijden van bestuurslid Wim Pohlmann in december, heeft Hetty Grotendorst zich bereid verklaard om zijn plaats in te nemen. Wij zullen graag gebruikmaken van haar ervaring op bestuursgebied en wensen haar succes in deze. Alle vijf bestuursleden en zeven medewerkers doen onbetaald vrijwilligerswerk voor de stichting.

De meeste van onze goederen ontvangen we gratis, behalve klein schoolmateriaal en gereviseerde naaimachines. Natuurlijk is er wel geld nodig om de stichting in stand te houden en onderdak te bekostigen. Hierbij willen wij onze donateurs hartelijk dankzeggen voor de ontvangen financiële ondersteuning; deze is belangrijk om onze werk te kunnen uitvoeren.

Winter is nu praktisch voorbij en die was vaak grauw en met donkere wolken. Zelf werden we, als DerdeHanders, ijskoud in het oude slooppand aan de Condorweg, maar we gingen dapper door. Op naar een nieuwe lente en een nieuw geluid. Niet alleen het geluid van vroege vogels, maar ook het geluid van blij verraste mensen die bij Derde Hands hun spullen komen afhalen.

Doet u ook weer mee als lezer van deze brief en bringer van uw overtollig geworden spullen?

Met als extra verzoek: graag schoon en niet kapot!! HOORT ZEGT HET VOORT

Nog steeds geldt “alle kinderen naar school” en “armoede de wereld uit”!. Daarom blijft ontvangst van kinderkleding en kinderschoeisel belangrijk; evenals etensborden, drinkmokken en eetgerei.

Stichting DERDE HANDS
bankrekening NL18 INGB 000 400 3371
Kamer van Koophandel nr. 41040817
ANBI 81 61 31 223



Verder natuurlijk ook elektrische en handnaaimachines. Die betekenen brood op de plank; want naaiwerk wordt verkocht, niet alleen om te kunnen eten, maar zeker ook om de kinderen naar school te kunnen laten gaan. (Voor alle andere gewenste dingen verwijzen wij u graag naar onze website, www.derdehands.com ; op de Home pagina krijgt u meteen al veel relevante informatie + “Oma Op Zolder”)

Een bloemlezing: waar en door wie onze goederen worden ontvangen

Albanië:

Nederlands zendelingsechtpaar ondersteunt zeer arme bevolking. Derde Hands heeft hun met enige regelmaat kunnen voorzien van goederen; met daarbij steeds in gedachte de kleine behuizing aldaar. (gelukkig vertrekken er regelmatig grote vrachtwagens naar toe, en dat is goed want de armoede is groot).

Polen: Geen arm land, maar wel daklozen. Een grote Poolse organisatie, vergelijkbaar met Het Leger des Heils, ondersteunt hen. Bijna ieder kwartaal kan Derde Hands in samenwerking met twee Apeldoornse Kringloopwinkels een grote vrachtwagen vullen voor een Poolse Kringloopwinkel. Met de inkomsten vanuit hun winkel worden de daklozen geholpen aan een gezonde maaltijd.

Kameroen: Een dorpsgemeenschap wordt met enige regelmaat voorzien van kleding, maar zeker ook van wandelschoenen, regenlaarzen en damesschoenen met platte hak en natuurlijk ook (zomer)schoenen voor heren. Het gaat er hier vooral om dat men over natte, modderige, slechte wegen/paden zijn weg moet zien te vinden. Aangezien de armoede daar groot is kunnen we hen ook voorzien van veel andere nuttige dingen.

Suriname: Derde Hands levert aan vier organisaties goederen van uiteenlopende aard. Denk daarbij aan schoolspullen, medische hulpmiddelen, textielwaren en meer! In de breedste zin van het woord, want zoals we veel gehoord hebben : “ze hebben helemaal niets en kunnen van alles gebruiken”. Een van de organisaties is voortdurend druk met het vullen van zeecontainers dankzij hun sponsors. Een andere organisatie doet dat een keer per jaar. De kleinere organisaties halen iets vaker kleinere hoeveelheden bij ons in Apeldoorn af.

Gambia: Vanuit een organisatie die van hieruit goederen verstuurt naar hun Gambiaanse projecten, kwam een noodkreet: T-shirts voor kinderen: “ze lopen in vodden rond”. Zo ontstond bij hun een actie om 500 T-shirts te verzamelen. Derde Hands doet mee, **U OOK???**

In de afgelopen tijd kreeg een “Apeldoornse Gambiaan” ook veel goederen van ons. Hij is bezig met het volstouwen van een grote zeecontainer. (het liefst zou hij er zelf in mee gaan.....want hij zei laatst nog in ons pand: “sorry, ik heb het hier zo koud... ik blijf een Afrikaan”).

Oekraïne: Derde Hands ondersteunde zeker 5 organisaties in de afgelopen 3 jaar, die goederen vervoerden naar dit land in oorlog. Weliswaar een groot land, dus niet overal zichtbaar geraakt door de oorlog, maar wel voelbaar op alle fronten. Zoveel verdriet, verontwaardiging en trauma.

Het blijven spannende tijden; niet alleen oorlogs-ellende, maar ook ander verdriet immers de armoede is de wereld nog niet uit. Daarbij denken wij zeker ook aan de Kenianen, Zuid-Soedanezen, Roemenen, Algerijnen, Bissau-Guineeërs, Congolezen, Afghanen, Nigerianen, Irakezen die via ons goederen ontvingen dit jaar! Ja, u leest het goed.... voor zoveel nationaliteiten werd er dit jaar al afgehaald.

Wij bewonderen de mensen die afhalen, want zij zorgen er letterlijk en figuurlijk voor dat de goederen op de plaats van bestemming komen. Denkt u daarbij vooral aan de bekostiging van de transporten. Zij krijgen het telkens voor elkaar door acties te ontketen of "gewoon" uit eigen zak te betalen....zij zijn zelf vaak de rijksten niet, maar hebben wel heel veel over voor hun dorps- en landgenoten.

De Derde Handers begrepen goed hoe vele handen licht werk maken....sowieso gewenst bij ons normale sorteerwerk, maar ook laatst nog. We ontvingen een enorme partij mooie kleding van een plaatselijke tweedehandskleding-winkel, die gestopt was en alles kwijt wilde. Dankzij onze Hofstadkringloop-buren die hun transportbus een paar keer ingezet hebben kregen wij veel binnen. De kleding is inmiddels toegezegd aan 5 van onze aanvragers. Binnenkort wordt het door hun afgehaald.

Voor een andere grote partij kleding werd ook onze hulp een paar keer ingezet; we hielpen met sorteren, inpakken en transportgereed maken. Vervolgens werd het in een grote vrachtwagen geladen die naar Oekraïne vertrok.

Graag zien wij u met uw overtuiging geworden goederen weer op maandagmiddagen tussen 2 – 4 en op woensdagochtenden van 10 – 12 uur, Condorweg 5, 7332 AC Apeldoorn.

Met vriendelijke groeten
Het Bestuur van Stichting Derde Hands